

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve zorgzame man, vader, grootvader



De heer

Aurèle Meire

echtgenoot van
mevrouw Monika Pynaert

Lid van verscheidene bolderclubs

geboren in Sleidinge op 20 juni 1942 en overleden
in het AZ Sint-Jan in Brugge op 12 maart 2021.



Omwille van de huidige maatregelen in verband
met COVID-19 nemen we afscheid in beperkte kring.

Na de plechtigheid volgt de teraardebestelling
op de begraafplaats in Waarschoot.

Hij leeft verder in de harten van

Monika Pynaert

zijn echtgenote

Patrick en Katty Van Rentergem - Meire

Mona en Stijn

Joran

Patrick en Kathleen Fredericq - Meire

Arne

Sander

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit afscheid:

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Meire, Pynaert, Pieters en Martens.

Van harte dank voor uw steun en uw medeleven.

Rouwadres:
familie Meire p.a. Uitvaartmussche.be,
Leest 77 - 9950 Lievegem