

Laat nu die laatste droom maar komen

En wees niet meer bang

Jouw nacht van vrede is gekomen

Na een levenlang

(uit 'Zo zal het zijn' van Rob de Nijs)

**Omwille van de huidige coronamaatregelen  
hebben we afscheid genomen in beperkte kring.**

Na de plechtigheid werd de urne ingezet  
in een urnenkelder op de begraafplaats in Waarschoot.

Dierbaar aandenken aan



De heer

## Paul Goossens

zoon van Richard (†) en Angèle (†) Goossens - Dobbelaere

geboren in Waarschoot op 11 maart 1956  
en overleden in het AZ Maria-Middelares in Gent op 27 maart 2021.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft:

Johan en Magda Goossens - De Zutter, kinderen en kleinkinderen

Jan (†) en Lut Bonamie - Goossens

Robert en Mieke Claeys - Goossens, kinderen en kleinkinderen

Chris Goossens en kinderen

zijn broer, zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Delen mee in dit afscheid:

zijn goede vrienden Ann, Annelies, Delphine,  
de families Goossens en Dobbelaere.

Rouwadres:

Familie Goossens, p/a UitvaartMussche, Leest 77, 9950 Lievegem

Condoleren kan ook op [www.uitvaartmussche.be](http://www.uitvaartmussche.be)