

Haar hart klopte tot het laatst voor anderen, maar had geen kracht meer voor zichzelf...



Mevrouw

Suzanne Deschepper

echtgenote van de heer Roger Poelman

geboren in Oedelem op 28 juni 1932 en thuis overleden in Waarschoot op 13 juli 2021.

Volgens de wens van Suzanne hebben we in alle intimiteit afscheid genomen.

Na de plechtigheid volgde de bijzetting in de familiegrafkelder van de begraafplaats in Waarschoot.

Dank aan allen die goed voor haar waren...

Roger Poelman

Mark Poelman en Mia Boon

Bart Poelman en Candy Bidlot, Amelie en Bas

Tim Poelman en Eef Van Den Daele, Lars

Luc Poelman en Carine Van Waeyenberghe

Carlos Poelman en Carine Meireson

Sylvie Poelman en Wesley Van Kerschaver, Duncan en Caitlin

Davy Poelman en Jo Strobbe, Naut en Quin

Marleen Poelman en Dirk De Keyser

Jeffrey De Keyser en Sylvie Lanssens, Marie-Lou en Elle-Marie

Xavier De Keyser en Lisa De Walsche

Christiaan Poelman en Claudine Van Deynse

Kimberley Poelman en Tino De Clerck, Brent en Vinz

Sandrina Poelman en Ruud Giebels, Fender en Aster

Dirk Poelman

Sarah Poelman

Marieke Poelman en David Hutsebaut

Geertrui Poelman en Marc De Baerdemaeker

Gert De Baerdemaeker

Bram De Baerdemaeker en Tahnée

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

van de families Deschepper, Poelman, Van Landschoot en Bultinck

danken u voor uw steun en uw medeleven.

haar echtgenoot

Liefste mémé,

Hoe heb je dat toch allemaal klaargespeeld in je leven?

Je bracht samen met pépé 7 kinderen groot, je werkte keihard waar je de laatste jaren lichamelijke gevolgen van droeg.

Jullie kregen 12 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

In het begin kon je nog perfect alle namen onthouden en iedereen uit elkaar houden. De laatste tijd kende je nog wel iedereen, al had je af en toe wel een beetje hulp nodig welke naam bij wie hoorde.

Ondanks de grote bende vergat je nooit een verjaardag. Als iemand verjaarde sprong je met pépé in de auto want je moest en zou die dag het cadeau brengen.

Je was altijd zeer bezorgd over hoe het met iedereen ging thuis, op school, op het werk, ...

De laatste tijd was je een beetje stiller geworden en had je het moeilijk omdat je lichaam niet meer mee wilde. Gelukkig was pépé er die je altijd bijgestaan heeft.

Nu is je tijd gekomen van welverdiende rust.

We zullen je allemaal heel hard missen.

Je kleinkinderen

Rouwadres: Kere 33, 9950 Waarschoot