

De dood van de geliefde

*Hij wist slechts van de dood wat allen weten
dat hij ons neemt en ruw verstommen doet.
En toch, toen zij, niet van hem weggereten,
Nee, zachtjes uit zijn ogen weggevloeid*

*naar onbekende schimmen was vergleden,
en toen hij dacht hoe zij haar meisjeslach
bezaten, als een maan, en zelfs beneden
ervoer hoe zij hen daar van troost voorzag*

*toen werden hem de doden zo bekend
als was hij dankzij haar met elk van hen
verbroederd, wat de anderen ook zeiden,*

*hij liet ze maar, lag niet aan gene zijde
het welgelegen land, het eeuwig zoete? –
Hij tastte al de weg af voor haar voeten*

Rainer Maria Rilke

Lut Delanoy

13.07.1944 - 09.08.2021

Pieter-Jan en Iege De Smet - Vanwalle
Max, James en Giulia

Frouke De Smet en Jan Hauspie
Stan, Renée
Ariël, Mona

Jean-Marie De Smet en Hilde Eeckhout

Lieve Delanoy en Mark Willems, Bram, Meike, Toon, Rolando
Veerle Delanoy en Fred Van Den Noortgaete, Kim, Brian
Tinka Delanoy (†), Marlon
Jan Delanoy en Nanny Van Dam, Marca

Johan Van Hoecke

Families Van Hoecke, Delanoy, De Smet

En zoveel vrienden...