

Het boek van haar leven eindigde met "ik hou van u"...



## *Odile Boelaert*

echtgenote van August Hertschap († 26 juni 2020)

*Lid van Okra Lovendegem*

geboren in Lovendegem op 17 januari 1923  
en er overleden in Home Diepenbroeck op 11 oktober 2021.

---

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen rond de asurne  
in de Sint-Martinuskerk in Lovendegem op zaterdag 16 oktober 2021 om 11 uur.

Aansluitend wordt haar urne bijgezet op de begraafplaats in Lovendegem.

Zij leeft verder in de harten van

Annie Hertschap (†)

haar dochter

Nico en Christa Verhaege - De Winne,  
Jarno, Matteo

Kenny en Elke Verhaege - Pringels,  
Ona

Steven en Wendy De Veyt - Verhaege,  
Alizee, Amélie, Chloé

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De aanverwanten van de families Boelaert, Hertschap, Poppe en Van Herreweghe.

Dank aan haar huisarts Dr. Drubbel en aan alle medewerkers van Home Diepenbroeck,  
voor hun goede zorgen.

Rouwadres: familie Hertschap - Boelaert p.a. Uitvaartmussche.be, Leest 77 - 9950 Waarschoot

U kunt Odile een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartmussche.be, Leest 77  
in Waarschoot, op woensdag en donderdag van 17 tot 18 uur. Er is parking achteraan.