



*Nooit was iets teveel.
Je bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel...*

Mevrouw

Irene Swartelé

echtgenote van de heer Robert Dryoel (†2001)

Lid van NEOS en Okra

Irene werd geboren in Watervliet op 9 maart 1927.
Ze is van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas
in Gent op 14 maart 2022, begeleid door
de gebeden van de Heilige Kerk.

**Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen in de Sint-Martinuskerk in Lovendegem
op zaterdag 19 maart 2022 om 11 uur.**

Er is gelegenheid tot informeel condoleren
na afloop van de plechtigheid.

Haar urne zal op een later moment worden bijgeplaatst
bij de urne van Robert in het columbarium
van de begraafplaats van Lovendegem.

Een parochiale namis zal worden opgedragen
in dezelfde kerk op zondag 24 april 2022 om 9 uur.

Zij leeft verder in de harten van haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleindochter:

Rudy (†) en Ann Dryoel - Dhaene,
Dieter Dryoel en Sofie Vermeulen, Aurélie
Lien Dryoel

William (†) en Christine De Bruycker - Dryoel
Alien Dryoel en Jeroen Beusaert
Silke De Bruycker en Matthis Gansbeke

Claire en Els Dryoel - De Braekeleer

Delen mee in het afscheid:
de families Swartelé, Dryoel, Van de Putte en Van de Walle.

U kunt Irene een laatste groet brengen in het mortuarium
van het AZ Sint-Lucas Gent, na telefonische afspraak
op 09 224 61 58 (tot vrijdagmiddag). Het mortuarium
bevindt zich op het gelijkvloers van de parkeertoren.

*Dank aan de artsen van Het Doktershuis in Vinderhoutte en de
verpleging van het Wit-Gele Kruis, voor hun goede zorgen.*

Condoleren kan online op www.uitvaartmussche.be