

*In de ochtendzon aanschouw ik een zeilschip  
op de volle zee, tot hij verdwijnt achter de horizon.  
En juist op het moment dat ik hem niet meer kan zien,  
zijn er anderen die hem zien verschijnen aan de andere kant...*



Mevrouw

*Josiane Schollaert*

**Echtgenote van de heer Louis Camerman (†2020)**

*Schipperin op rust van de MS Emma*

Geboren in Gent op 21 februari 1947  
en er thuis onverwachts overleden op 3 april 2022.

---

**Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
in de kerk van de Heilige Kerst, Sleepstraat in Gent,  
op zaterdag 9 april 2022 om 10 uur.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

---

Na de crematie wordt de urne bijgezet in  
het columbarium van de Westerbegraafplaats in Gent.

Dit melden u bedroefd,  
maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft:

Angelique Camerman  
Noah Dejourné

Laurent Camerman

*haar kinderen en kleinzoon*

Georges (†) en Lilianne (†) Vanstappen – Schollaert,  
kinderen en kleinkinderen

Honoré (†) en Hermine De Winter – Schollaert,  
kinderen en kleinkinderen

Henri Schollaert

*haar broer, zus, neven en nichten*

Delen mee in het afscheid:  
de families Schollaert, Camerman, Mertens en Theunis.

---

U kunt Josiane een laatste groet brengen  
in het mortuarium van het AZ Sint-Lucas Gent,  
na telefonische afspraak op 09 224 61 58. Het mortuarium  
bevindt zich op het gelijkvloers van de parkeertoren.

*Dank aan iedereen die haar met liefde en zorg heeft omringd.*

Condoleren kan ook online op [www.uitvaartmussche.be](http://www.uitvaartmussche.be)