



*Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan.*

We hebben volgens de wens van Denise,
afscheid genomen in strikte intimiteit
in de aula van Uitvaart Mussche in Waarschoot.

Dit meldt haar zoon Rudi.
Dit bericht is dan ook de enige berichtgeving.

Met dank aan:

- Haar huisartsen Dr. Daniel Dhooge en Dr. Erik Dhooge
- Het thuisverplegingsteam van Pascale Houtekeete
- Goede vrienden Patrick en Aline
- Team van uitvaartonderneming Uitvaart Mussche Lievegem
- Apotheek Lievens - De Prest en Fien
- Goede vriendinnen Leen en Ria
- Haar nicht Rita Wauters
- Tanja Lippens
- Haar burens Berlinda en Rudy, Katrien en Dirk

*De mama van vroeger was je al een tijdje niet meer.
Nu je zo plots en voorgoed bent heengegaan,
wetende dat je geen pijn meer hebt,
zeg ik 'dank je' voor al wat je hebt gedaan voor mij.*

Dank voor alle blijken van medeleven
Rouwadres: Roze 187, 9900 Eeklo - Rudi Maenhout