

Alles heeft zijn tijd...



De heer

# Paul Vermeire

**echtgenoot van mevrouw Myriam Dobbelaere**

*Landbouwer op rust  
Lid van de Landelijke Gilde*

geboren in Waarschoot op 6 januari 1941  
en er thuis van ons heengegaan op 27 februari 2025,  
gesterkt door de ziekenzalving.

---

**Wij nodigen u vriendelijk uit om samen  
het leven van Paul te vieren tijdens de afscheidsplichtigheid  
in de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot  
op woensdag 5 maart 2025 om 12 uur.**

Uw aanwezigheid geldt als deelneming in de rouw.

De asverstrooiing op de begraafplaats van Waarschoot  
zal op een later tijdstip in beperkte kring gebeuren.

Een parochiale namis zal worden opgedragen in dezelfde kerk  
op zaterdag 12 april 2025 om 17 uur.

Hij leeft verder in de harten van

Myriam Dobbelaere

*zijn echtgenote*

Stefaan en Terry Vermeire - De Smet  
Raina 🐾

Johan en Arlene Vermeire - Guido  
Arjoh Vermeire

Steven en Ingrid Dobbelaere - Vermeire  
Gerd Claeys en Marie Rolin, Léane, Adèle, Alice  
Stevin Claeys en Naomi Declercq, Julien, Lucille  
Emmelie Claeys

Brigitte Vermeire  
*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Delen mee in het afscheid: zijn zussen, schoonbroers,  
schoonzussen, neven en nichten van de families Vermeire,  
Dobbelaere, Goethals en Claeys.

U kan Paul nog een laatste groet brengen in het funerarium  
van Uitvaart Mussche, Leest 77 in Lievegem, op vrijdag, zaterdag  
en maandag van 17 tot 18 uur. Er is parking achteraan.

Dank aan Marie-Anne en aan de verzorgenden van het  
Wit-Gele Kruis en van Familiehulp, voor hun goede zorgen.  
Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts dr. Schockaert.

Rouwadres: familie Vermeire  
p.a. Uitvaart Mussche, Leest 77 - 9950 Lievegem.  
Condoleren kan ook online op [www.uitvaartmussche.be](http://www.uitvaartmussche.be)